

Wie adopteert mij ?

MARCUS BULL TERRIER

gecastreerde reu
(geboren 2014)

Soms zijn er specifieke noodgevallen buiten de specifieke criteria waar we niet kunnen weigeren om te helpen. Een echtpaar met twee volwassen kinderen wonen in een prachtige villa met een ongelofelijk grote tuin. De man is kader in een internationaal bedrijf en vertoeft veel in het buitenland. De dame is veel alleen ver van de stad. Ze zoeken vier jaar geleden een hond die bij hen past : Een grote gespierde hond die mensen met slechte bedoeling afschrikt maar zelf een peperkoeken hart heeft voor eigen mensen. Die hond bestaat : de Bull Terriër . De pup komt van een gepassioneerd kweker van enkel dit ras. De hond groeit op in perfecte harmonie met de familie en vergezelt hun bij hun veelvuldige vakanties in het buitenland. Tot verleden jaar een niet geplande maar welkome baby voor familie uitbreiding zorgt. Zolang het kindje baby was geen probleem maar nu wordt het een peuter dat op eigen beentjes probeert te staan. Op een dag gaat de deurbel en de hond stormt enthousiast van uit de tuin naar binnen en doet de peuter wankelen die een zeer ongelukkig val maakt met het achterhoofd op de marmeren hoek van de eerste trede van de trap. Bloed, paniek, spoed...gelukkig met geen blijvend letsel.

Maar mogen ze dit beschouwen als een "accident de parcours", een eenmalig incident of moeten ze denken dat ze DEZE keer veel geluk hebben gehad.

Met pijn in het hart wordt voor een nieuwe thuis gezocht voor hun hond. Ze zetten de hond op een site waar particulieren honden ter herplaatsing mogen opzetten. Het stroomt aanvragen binnen. Twee volle maanden en half hebben ze elke zaterdag en elke zondag op stap geweest over heel België tot in Luxemburg om mensen te bezoeken die hem wilden overnemen. Ze liepen steeds weg en wilden de hond niet achterlaten. Steeds mensen die de BT verwarren met een American Stafford, die hem in een buiten ren gingen zetten of in marginale omstandigheden leefden.

Ten einde raad hebben ze contact opgenomen met onze organisatie met de vraag of we absoluut onze expertise in zake rehoming ook willen laten werken. Kunnen we daar op neen zeggen.

RASKENMERKEN : De bulterriër is een gespierde, krachtig gebouwde hond, die ook wel 'de gladiator onder de honden' wordt genoemd. Het dier heeft een sterk uiterlijk . Kenmerkend voor het ras is de eivormige kop zonder stop.

Hoewel het uiterlijk anders doet vermoeden heeft de bulterriër een zeer zeer zacht karakter .Dit dier staat bekend als een absolute allemansvriend en gaat over het algemeen goed samen met kinderen. Door zijn vervaarlijke lichaamsbouw wordt hij door veel personen totaal verkeerd ingeschat. Vechtersbazen en Macho's zich onthouden . Bulterriër is alles behalve een bloeddorstige waakhond. Deze speelse hond vindt het veel leuker te dollen met grote kinderen en heeft dan ook veel liefde en aandacht nodig.

Wie een geweldige loyale viervoeter zoekt die ook beschermend werkt om zijn postuur maar qua inborst zacht als een lam heeft hier de mogelijkheid een geweldige viervoeter te adopteren.



Conform aan onze strenge huis politiek is Marcus ge-
castreerd. Hij kreeg een uitvoerige veterinaire check
up . Uiteraard heeft hij een Europees paspoort, een
elektronische chip en alle inenting .



